

En släktberättelse bakåt i tid

Vid slutet av förra året dog konstnären Lennart Rehn. Det alla kanske inte vet är att han var tremänning till oss kusiner.

Den berömda älgen i Sörja skapade Lennart en gång i tiden tillsammans med vår morbror/farbror (Guns pappa Johan). På fotot ser ni Johans barnbarn (Guns dotter) Anna och kusin Rolfs "Anna i Norrby" som håller på med att fräscha upp målningen av älgen.



Lennarts mamma var Elsa Rehn, kusin till syskonen Larsson. Hon var gift med Uno Rehn. Uno var emellertid inte Lennarts far. När Lennart föddes i december 1927 bodde mamma Elsa i Wall, Ovensjö församling. Men Lennarts födelse återfinns i födelseboken för Ockelbo. Fadern var okänd.

Elsa gifte sig senare med Uno Rehn 1933 och det står då i kyrkboken "moderns make, som icke är barnets fader, har med förmyndarens (moderns) bifall givit barnet sitt släktnamn".

Elsa var sömmerska. Hon brukade sy kläder åt Anna och Edvard och deras barn. Hon bodde i Jädraås och när det var dags att sy kläder köpte hon allt tyg som behövdes och gick (!) sedan hela vägen från Jädraås till Norrby. Hos Larssons bodde hon sedan, vilket kunde vara flera dagar, tills hon hade sytt klart alla kläder.

En gång räckte inte tyget riktigt. Det var när man skulle ha snygga kläder inför en fotografering. Det kan man se på fotot.



Tyget räckte inte till ärmar åt Annas (3:e från vänster) blus och det var hon väldigt sur över. Det kan nog se på fotot. Jämför t.ex. med Emmas och Elsas kaxiga attityd. *)

Elsas pappa var Anders Emil, 3 år äldre bror till Edvard. Han föddes alltså 1878, gifte sig med Kajsa Lena Jäder 1903 och flyttade till Linghed, Svärdsjö socken 1904. Det var där Elsa sedan föddes året efter, 1905. Ytterligare ett år senare flyttade familjen till Bro, Ovansjö församling. Kajsa Lena dog 1910. Anders Emil, Elsa och två systrar flyttade sedan till Wall i Ovansjö församling 1912.

1928, vid 50 års ålder tog Anders Emil ett stort kliv och flyttade till Stensele i Västerbottens län. Han hade tidigare jobbat som sågverksarbetare. I Stensele med omnejd jobbade han som skogsarbetare och kolare.

1932 tillbringar Anders Emil drygt två månader på Frösöns sinnessjukhus. Därefter omnämns han i kyrkböckerna som "sinnessjuk".

1935 flyttar han tillbaka till Wall, Ovansjö församling. Ett par år senare flyttar han återigen till Stensele med omnejd. Han dör sedan 1959 vid en ålder av 81 år.

Det vore intressant att veta mer om hans "sinnessjukdom" och hur han levde därefter.

*) Naturligtvis var det meningen att Edvard skulle vara med på bilden men han hade som vanligt annat för sig och kom inte i tid. Fotografen hade inte tid att vänta men man lämnade en lucka i mitten av bakre raden. Meningen var att man skulle montera in en bild av Edvard där men det blev aldrig av.